

NIEUWSBRIEF VRIENDEN VAN BOETZELAERPARK



De Nationale 'Dag van het Park', Kunstmarkt De Bilt, een nieuwe speeltuin, Jeux de Boules: uit alles blijkt dat het Van Boetzelaerpark opnieuw een actief stadspark zal worden. Zoals het vroeger was. De viering van de tachtigste verjaardag van het 'Dr. Carel van Boetzelaerpark' heeft aangetoond dat een groot aantal mensen goede herinneringen bewaart aan het park. Gelukkig heeft het gemeentebestuur dat ook gezien, en gaat het park daarom hernieuwde aandacht geven. Als Verenigingsbestuur zullen bij de gemeentelijke plannen adviseren en meedenken, over de meest geschikte vorm van renovatie en restauratie. Uiteraard kunnen wij pas adviseren, wanneer u ons ondersteunt met uw ideeën en herinneringen. Houd ons alstublieft zoveel mogelijk op de hoogte en bij de les.

Wij zullen u informeren met deze nieuwsbrief.

DAG VAN HET PARK

Zondag 29 mei jl. was de landelijke 'Dag van het Park'. Het Van Boetzelaerpark toonde klassieke foto's. Op deze website is een aantal geplaatst. Binnen enkele weken komen alle huwelijksfoto's die bij de Vereniging zijn binnengekomen op de website.



Historische foto's van het park

TACHTIG JAAR VAN BOETZELAERPARK

Het was een groot succes, de viering van tachtig jaar park. Op het juiste moment stopte de regen en gingen alle 'bruidsparen van toen', opnieuw op de foto. Op 'dezelfde plek' waar ze ooit waren gekiekt. Dat was soms even heroriënteren, want 'waar was dat ook alweer?' Jazzsaxofonist Guus Janssen en gitarist Ludwig Rondón speelden romantische muziek, de kaarsjes brandden op de brug, de wijn ging rond en een heldere maan stond aan de hemel. De foto's, die u hieronder kunt aanklikken, zeggen de rest.

Verenigingsvoorzitter Sven Gutker de Geus:

Op 11 juni 1931 knipte Baron Carel W.Th. van Boetzelaer van Dubbeldam feestelijk het lint door en bood voor eerst toegang tot zijn park. Wat zou het hem hebben gekost om vanaf zijn landgoed Sandwijck een ruime blik op het Biltse Groen te krijgen?

Het Dr. Carel van Boetzelaerpark, zoals het oorspronkelijk heet, was aangelegd als werkverschaffingsproject. Want pas 2 jaar eerder, in 1929 was een ingrijpende economische wereldcrisis uitgebroken. Die ook voor Nederland ingrijpende gevolgen zou hebben. Het Van Boetzelaerpark betekende een opsteker voor de Biltenaren van toen. Want het dorp De Bilt kreeg beschikking over een echt stadspark, met een grote vijver, een muziektent en flaneergelegenheid.

'Groen' was nog geen probleem in die jaren 30. Evenmin als optimale waterkwaliteit. Men had wel iets anders aan het hoofd. 'Werk en brood', daar draaide het om. Een rondje park op de vrije zondagmiddag bood gelegenheid om de zorgen even te vergeten.

Het Van Boetzelaerpark heeft acht decennia aan zich voorbij zien 'wandelen'. De crisisjaren '30, de oorlogsjaren '40 en de wederopbouwjaren '50 en '60, de oliecrisis en de disco van de jaren '70 en de nieuwe werklozen van de jaren '80.

Daarna kwam de verslonzing van de jaren '90 en afgelopen jaren '10. De publieke aandacht voor het Park taande in die tijd. Het werd een 'hangplek' voor jongeren, waar bierblikjes rondslingerden, drugspuiten werden aangetroffen en hondendrollen achtergelaten. Er werd niet langer geschaatst op de grote vijver en de rieten eendenkorven op het tusseneiland werden voor het gemak vervangen door 'kliko's'.

Sinds enige tijd zoekt het park, onder begeleiding van de Vereniging Vrienden Van Boetzelaerpark, de maatschappelijke weg terug. En de gemeente steekt gelukkig een handje toe. Verleden jaar al, konden we als Vereniging een echte speeltuin openen. Om kleine kinderen en hun ouders opnieuw te verwelkomen.

Vorig jaar september werd de Kunstmarkt van De Bilt mede door de prachtige parklocatie zelfs een nationaal succes. Dat biedt ons ruimte voor nieuwe ambities. De firma Copijn, de oorspronkelijke architect, zal het park opnieuw gaan verfraaien zodat het zijn oude aantrekkelijkheid terugkrijgt. Weer klaar is voor de volgende 8 decennia. Want een park als het onze kan met gemak 160 jaar aan. We zullen beginnen met de ingang, het visitekaartje van ons park.

Als Vereniging Vrienden Van Boetzelaerpark hebben wij een aantal wensen, waarmee we het park enerzijds kunnen actualiseren en tevens in oude luister kunnen herstellen.

1. Een muziektent. Het park heeft ooit kunnen beschikken over een echte, mobiele muziektent. Logisch, met twee harmonieorkesten binnen de gemeentegrenzen. Om het park nog meer de functie van openlucht cultuurcentrum te kunnen geven, willen wij de muziektent terug.

2. Het Van Boetzelaerpark heeft een schitterende vijver. Oude foto's en verhalen melden dat ooit fanatiek op die vijver is geschaatst. Wij zijn benieuwd hoe de waterkwaliteit van de vijver eruit ziet. Daarom willen we het waterschap 'HDSR' vragen om het water de maat te nemen.

3. Ergens is het eerste deel van de oorspronkelijke naam in het niets verdwenen. Daarom verzoeken we de gemeente om herstel van de oorspronkelijke naam het 'Dr. Carel van Boetzelaerpark'.

4. Er is een goede kans dat het weiland tussen het park en de Kerklaan bij het park wordt aangesloten. De Vereniging gaat graag in gesprek met de omwonenden over een goede invulling. Daarbij wordt er gedacht aan een plukboomgaard.

Een overzicht van gemaakte foto's vindt u op:

<http://stonechamberweb.nl/photo/2011/06/11/kaarsjesavond-van-boetzelaerpark/>



TOEKOMSTPLANNEN

De gemeente heeft tuinarchitect de firma Copijn verzocht, om een toekomstplan voor het park te ontwikkelen. Volgens dit conceptplan zal het perceel tussen de Kerklaan en het Van Boetzelaerpark, bij het park ingevoegd. Als de Vereniging zijn we verzocht om mee te denken over de invulling van deze strook.

Aanstaande september zal de Vereniging hiervoor een bijeenkomst beleggen, waarvoor ook u bent uitgenodigd.

BUITENRESTAURANT IN 2013?

In het kader van De Bilt 900 jaar, wil de Vereniging gedurende een maand in het park een buitenrestaurant openen. We houden u op de hoogte van de gang van zaken.



Een spiegeltent in het park van 2013?

LEDEN

Alle leden ontvangen eind juni bij deze nieuwsbrief het verzoek tot betaling van de contributie van 2011. Een aantal leden heeft dit al spontaan gedaan, waarvoor dank.

De vereniging ziet uiteraard graag nieuwe leden komen! Het lidmaatschap is € 10,- per persoon en € 15,- per gezin. Op rekening 78.15.06.824 ten name van 'Vereniging Vrienden Van Boetzelaerpark'.

Nieuwe website van de Vereniging: www.vriendenboetzelaerpark.nl

REDACTIE: VERONIEK CLERX /SVEN GUTKER DE GEUS